

Barbara

Mitt namn är Barbara och jag bor i USA. Mina farföräldrar kom till USA från Italien redan på 30-talet så både jag och mina föräldrar är födda och uppvuxna och innehar amerikanskt medborgarskap. Min nationalitet är Amerikansk och jag håller alltid på amerikanske idrottare när det vankas os och vm slutspel. Men om någon frågar vilken etnisk bakgrund jag har svarar jag kommer från Italien. Min farmor och farfar har lärt mig lite Italienska och jag är mycket stolt över mitt Italienska ursprung. Ibland blir jag också kallad "Italiano" eller "spagge" eller liknande, men det är inget som jag bryr mig om. Det konstiga är att de gånger jag åkt till Italien på semester så har jag blivit kallad för "yank" eller "amerikano" och liknande. Det är trist det också men något jag lärt mig leva med. Nästan alla i Italienare är katoliker men religion har aldrig varit något för mig. Men om någon frågar så säger jag såklart att jag är kristen katolik, det är mest skönt att det inte är någon som frågar tycker jag. När mina farföräldrar kom hit till USA fick de börja om från början och livnära sig på hantverksarbeten. Mina föräldrar gick i skolan och utbildade sig och var noga med att även jag skulle göra det. Efter high school pluggade jag därför på Brown University och utbildade mig till journalist. Just nu jobbar jag med att försöka kartlägga hur det går till när personer göra en klassresa, dvs byter samhällsklass. Jag tycker det är intressant att jobba med just dessa frågor då min egen familj har gått från att vara typisk arbetarklass till att vara medelklass eller rent av överklass.

[www.vikarielarare.se](http://www.vikarielarare.se)

[kontakt@vikarielarare.se](mailto:kontakt@vikarielarare.se)

08-12148793